



Nyhedsbrev fra TunøKunstKultur

Nyhedsbrev fra TunøKunstKultur – September 2020

Kære medlem,

Sommeren er ved at være på hæld – en sommer i aflysningens tegn. Her tænker vi jo på vores Montmartre-event som vi jo måtte aflyse pga. Covid19. Vi var ikke alene om at måtte aflyse et arrangement, nej sådan gik det også for årets Tunø-festival og alle andre store aktiviteter, og selv om det var kedeligt, så er det jo vigtigt at vi passer på os selv og hinanden.

Tunø har været besøgt af rigtig mange turister, gående, cyklende – alle tillokke af de gratis færgeafgange. Det at vi jo måtte blive i Danmark i år – og selv om vejret i hvert tilfælde i juli ikke var det bedste - så har havnen næsten været fuld hver dag, og øen har summet af sommergæster. Og jo der var stor trængsel alle steder.

I TKK fik vi lyst til at lave noget for børn og voksne, så det blev til et tegne/male kursus i Vandtanken med kunstneren Peder Nors som inspirerende vejleder. Der var fin interesse for arrangementet, og deltagerne havde nogle gode timer. Vi håber at gentage denne succes igen næste år.



Fællessang aften på havnen under ledelse af professionelle musikerne Helge A. Lund og John Nørgaard blev også et tilløbsstykke – hele arrangementet var tænkt som en viseaften suppleret med lidt fællessang, men det udviklede sig og blev til lidt af en jam session – flere musikanter kom til – glade sejlere og campister - det gav det hele et ekstra løft. Det var så hyggeligt, og det gav også stof til eftertanke om, vi måske næste år skal invitere til spille / sang aften for glade amatører. Det skal

TKK har desuden fornyet sin hjemmeside og gjort den lidt mere indbydende og aktuel, og også foreningens Facebook har fået et facelift. Hjemmesiden vil blive udbygget hen ad vejen med nye punkter og muligheder.

Efteråret venter lige om hjørnet og vi i TKK er i gang med at planlægge efterårets aktiviteter. I støbeskeen er bl.a. et rigtig spændende foredrag med "Maleren af verden" Erik Lindberg og et akvarel- eller portrætkursus – detaljerne er endnu ikke helt på plads, så vi må vente med at løfte sløret lidt endnu. Men vi håber, at det kan lokke nogle af jer til Tunø – her er jo mindst lige så dejligt, når Øen ånder af fred og ro som i sommermånederne, hvor det hele har lidt mere puls.

Med det vil vi sige tak for i sommer, vi håber vi ses til spændende aktiviteter i løbet af vinterhalvåret.

Venlig hilsen

TunøKunstKultur

